

Basın Açıklaması

Bölgesel ABD Stratejisi, Bölgede Hindistan Nüfuzunu Perçinlerken, Afganistan İle Pakistan Arasındaki Düşmanlığı da Tırmandırıyor

Son günlerde özellikle Pakistan şehirlerindeki bir dizi kanlı saldırının ardından Afganistan ile Pakistan arasındaki tansiyon yine yükseldi. Yükselen tansiyonun ardından iki ülke lideri arasında yoğun söz dalaşı patlak verdi. Karşılıklı sınırlar kapatıldı, roket saldırıları dâhil sınırda çatışmalar arttı. Bu son sınır çatışmaları, iki ülke halkı arasında köhne milliyetçi ve vatansever duyguları bir kez daha ateşledi.

Altı ay önce 2016 Haziran'da **Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti**, ABD'nin Bölgesel Stratejik Hedefleri konulu siyasi medya kampanyası yürütmüştü. Kampanyada Hizb, Afganistan ile Pakistan arasındaki politik ve askeri çatışma gerçeğini ifşa etmişti. **Hizb-ut Tahrir**, bir kez daha vurgulamak ister ki ABD'nin bölgesel politikasının en önemli sacayaklarından biri, Afganistan ile Pakistan arasındaki tansiyonu yükseltmektir. Hindistan ile Çin arasında güç dengesi oluşturmak, ABD'nin bölgesel stratejisidir. Bu konuda Hindistan liderliğinde bir koalisyon oluşturuyor. Bu hedefe ulaşmak için ABD politikasının vazgeçilmez temel unsuru, Pakistan'ı içten zayıflatmak ve bölgesel siyasi nüfuzunu azaltmaktır. Dolayısıyla ABD, Pakistan ordusunun dikkatini Hindistan ve Keşmir'den farklı yöne kaydırarak Afganistan ve Pakistan'la uğraştırmak istiyor.

ABD'nin bu politikası sonucu, Pakistan ve Afganistan'da istikrarsızlık artıyor, huzursuzluk tırmanıyor. İki ülkenin hain kukla yöneticileri yüzünden Hindistan ve Amerika, Güney ve Orta Asya'da ABD'nin bölgesel stratejisinin meyvelerini devşiriyor.

Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti, Afganistan ile Pakistan arasındaki bu mevcut düşmanlığı yıpratma savaşı olarak kabul etmektedir. Bu yıpratma savaşı gereği iki ülkenin Müslüman halkı karşı karşıya getirilecek ve güçleri zayıflatılacaktır. Ve böylece ABD ve Hindistan'ın stratejik çıkarları güvence altında olacaktır.

Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti, iki ülkedeki samimi güç ve kuvvet ehlini derhal iki ülke arasındaki mevcut düşmanlığa son vermeye davet ediyor. Entelektüel, siyasi ve askeri açıdan iki ülkenin enerji ve kaynakları, iki ülke halkını İslam temelinde birleştirmek için kullanılmalıdır. İki ülkenin politik ve askeri kurumları içindeki samimi unsurlar, sömürgeci Amerika'nın politik planlarını bozmak için Nübüvvet metodu üzere İslam Hilafetini yeniden kurmak amacıyla çalışmalıdır. ABD, bölgede özellikle Afganistan ile Pakistan'da istikrarsızlık, bölünme ve düşmanlık yaratmayı amaçlamaktadır.