

### Basın Açıklaması

## Washington'un Soykırımı Verdiği Destek, Onun İkiyüzlülüğünü ve Kendi Halkının İradesini Hiç Saydığını Ortaya Koyuyor

Donald Trump liderliğindeki mevcut ABD yönetimi, kamuoyunun görüşlerini hiçe sayan, mutlak bir diktatörlükle yöneten, ümmetin inanç ve değerlerini görmezden gelen Arap ve Müslüman dünyasındaki ajanı despotik yöneticilerin izinden gidiyor. ABD'de son kamuoyu yoklamaları, Gazze'deki soykırım için Siyonist yapıya silah tedarik edilmesiyle ilgili halk desteğinin hızla düştüğünü ve askeri yardımı kısıtlama çağrılarının arttığını gösteriyor. Buna rağmen Trump, Knesset'te yaptığı konuşmada Amerikan silahlarını övdü ve şunları söyledi: "Biz dünyanın en iyi silahlarını üretiyoruz ve açıkçası bunlardan İsrail'e çok fazla verdik. Bibi (Netanyahu) beni defalarca aradı. Bize bu silahı verebilir misin? Şu silahı, o silahı verir misin? Bazılarının adını bile hiç duymadım Bibi... Ve istediklerini yaptım. Tüm istediklerini buraya (İsrail'e) getirdik. Hem de en iyi silahları. Ama doğrusu sen de onları gayet iyi kullandın." (El Cezire) Trump, Siyonist yapının bu silahları kullanmadaki becerisini överek, "İsrail bunları iyi kullanmayı öğrendi" dedi.

Halkın bu soykırım politikalarını reddettiğinin en açık kanıtı anketlerdir: Gallup'a göre, Amerikalıların %60'ı 'İsrail'in' Gazze'deki askeri operasyonlarına karşı çıkarken, sadece %32'si destekliyor. Pew Araştırma Merkezi'nin bir başka anketi ise, halkın %33'ünün "İsrail'e verilen askeri yardım 'aşırı' bulunduğunu, %35'inin ise Filistin'e giden insani yardım 'yetersiz' gördüğünü ortaya koydu. Benzer şekilde, Quinnipiac'ın yaptığı anket de, seçmenlerin %60'ının 'İsrail'e' ek askeri yardım gönderilmesi fikrine karşı olduğunu teyit etti.

Bu bulgular, yönetimin politikasının Amerikan seçmenin görüşlerini yansıtmadığını ve resmi politika ile kamuoyu arasında derin bir uçurum bulunduğunu gözler önüne seriyor. Siyonist varlığı verilen destek büyük siyasi partiler arasında bile geriliyor. Demokratların %75'i ek askeri yardım gönderilmesine karşı çıkıyor; Bağımsızların %66'sı da aynı fikirde. Geleneksel olarak güçlü destekçi olan Cumhuriyetçiler arasında bile, yardımı destekleyenlerin oranı sadece %56. Bu rakamlar, Amerikalıların 'İsrail'e' bakışındaki büyük kırılmayı ortaya koyuyor. Tırmanan şiddet ve bu şiddetin Mübarek Toprak Filistin halkı üzerindeki yıkıcı etkilerine dair artan endişe, ABD askeri yardımını durdurma yönündeki talepleri de artırıyor.

Sözde "özgür dünya" olan Batı'nın, Siyonist varlığın Gazze'deki suçlarına ve vahşetine kolektif olarak arka çıkması, ona silah ve para yağdırması, katliamlarını aklamak için siyasi ve medya kalkanı olması, Batı uygarlığının ne kadar ikiyüzlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şarm El-Şeyh'te toplanıp çocukların, kadınların, yaşlıların katledilmesini ve hastanelerin, okulların, camilerin yıkılmasını bir "zafer" olarak kutlamaları, yüzyıllarca sömürü ve baskı üzerine kurulu bir uygarlığın gerçek yüzünü ortaya koydu. Bu uygarlığın, bir yandan özgürlük, insan hakları ve kendi kaderini tayin hakkı nutukları atarken, diğer yandan bu ideallere ihanet ettiği görülüyor.

İşte bu yüzden, başta İslam ümmeti olmak üzere tüm dünya halklarının görevi, sömürücü temelleriyle insanlığa sefalet ve fesat getiren bu laik kapitalist düzeni yıkmak ve yerine Allah'ın rehberliğindeki İslami nizamı getirmektir! Kapitalizm, bir avuç finansal elite hizmet eden bir diktatörlüktür. İslam ise, ilahi rehberlik altında halkın iradesini yansıtan ve onların hakiki çıkarlarını teminat altına alan adil ve ahlaki bir toplumsal düzen sunmaktadır.