

Basın Açıklaması

**Güç Manyağı Politikacılar, Hindistan'a Yaltaklanmak İçin Faşist Awami Lig'i Aklamaya Çalışıyorlar!
Ama Aynı Politikacılar, Awami Rejiminin Haksız Yasaklarının Mağduru Olan Samimi Siyasi Parti Hizb-ut
Tahrir'e Yönelik Zulme Bigâne Kalıyorlar!**

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

"Allah onları kahretsin! Nasıl da döndürülüyorlar!" [Münafikun 4]

Geçici hükümetin Başdanışmanı'nın "Avami Ligi'ni yasaklama gibi bir planımız yok" açıklaması, halk arasında son derece büyük bir endişeye sebep oldu. Çünkü 15 yıldan fazla bir süredir Avami hükümeti halka karşı benzeri görülmemiş zulümler işledi. Kaçırımlar, cinayetler ve zindanlara (ayna ghor) atma gibi yöntemlerle muhalefet partilerini sindirdi. Pilkhana katliamı ile Hindistan'ın komplosunu uygulayarak orduyu Hindistan'a bağımlı hale getirdi, yolsuzlukla kara para aklayarak ülke ekonomisini çökertti. Görevden alınan Şeyh Hasina, şu anda Hindistan'da olmasına rağmen Awami Ligi'ni devlet karşıtı faaliyetlerde kullanmaya devam ediyor ve intikam için geri döneceğini iddia ederek halka karşı tehditler savuruyor. Halk, devrilmiş Avami Ligi rejiminin yarattığı vahşet ve zulmün travmasını henüz üzerinden atamamışken, 1 Ekim 2024'te haber ajansı UNB ile yaptığı röportajda BNP Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir, Awami Ligi'nin yaklaşan seçimlere katılmasının engellenmesi ya da faşist bir parti olarak yasaklanması, demokrasi kültürünü zayıflatır" ifadelerini kullandı. Bangladeş Cemaat-i İslami Emiri, 1 Eylül 2024'te Kuştiya'daki Kumarkhali Alauddin Nagar Shiksha Palli Parkı Oditoryumu'nda gazetecilerin bir sorusuna yanıt olarak, "Onlar (Avami Ligi) bu ülkenin insanları, herkesin siyaset yapma hakkı var. Bizim siyaset yapma hakkımızın elimizden alınması nasıl yanlışsa, aynı tutumu onlara karşı sergilemek de o kadar yanlıştır. Biz bu yanlışın tarafı olmak istemiyoruz." dedi.

Bazı kesimler, halkın gözünde siyaset meydanından silinen Awami Lig'ini, sırf ABD ve Hindistan'a yaranmak amacıyla yeniden diriltmeye çalışıyorlar! 15 yıl boyunca Hasina'nın zulmüyle inim inim inleyen bu halk, şimdi de aynı cellatları iktidara taşıyacak olanlara nasıl güvensin?

Ey insanlar! Bilmelisiniz ki, Hizb-ut Tahrir son 15 yıldır Awami hükümetinin yolsuzluklarına, zulmüne, despotluğuna ve devlet karşıtı faaliyetlerine karşı açık ve kararlı bir duruş sergilemiştir ve ve siyasi mücadelesinde asla taviz vermemiştir. Kamuoyu, 2009 Pilkhana katliamında Hasina-Hindistan ittifakının oyunlarını ilk ortaya çıkarmanın Hizb-ut Tahrir olduğunu ve bu nedenle rejim tarafından yasaklandığını görmüştür. Öte yandan, Amerika'nın Bangladeş'te sözde teröre karşı savaş adı altında yürüttüğü sömürgeci projelerini ve İslam'a karşı yürütülen savaşı da ifşa etmiştir. Hizb-ut Tahrir bu Müslüman coğrafyanın asli talebi olan Hilafet mücadelesine de öncülük etmektedir.

Ey insanlar! 15 yıl süren zorlu siyasi mücadele sonucunda devrilen Hasina rejiminin ardından Hizb-ut Tahrir'in sesi hala kimin çıkarına susturuluyor? Faşist siyasetin rehabilitasyonu gibi bir konunun gündeme dahi gelmemesi gerekirken; Amerika ve Hindistan'a olan bağlılık sebebiyle hem bu siyasi yapının yeniden canlandırılması hem de Hizb-ut Tahrir üzerindeki haksız yasağın devam ettirilmesi girişimleri ikiyüzlülük ve Allah'a, Rasûlüne ve müminlere ihanet değil midir? Bu sözde ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve çoğulculuk iddiaları, demokrasi havarisi geçinenlerin sahte propagandası ve aldatmacası değil midir? Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyuruyor:

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ "Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir." [Münafikun 1]

Ey insanlar! Demokratik olduğunu iddia eden siyasi partiler, aslında faşizmin mimarları olan kâfir sömürgeciler Amerika-İngiltere ve bölgesel uşakları Hindistan'ı hamileri ve dostları olarak benimsemişlerdir. Nasıl ki düşmüş Hasina hükümeti, Hindistan'ın komplosunu uygulayarak Ordu ile BDR arasında bölünme oluşturduysa, benzer şekilde bugün de Amerika'nın çıkarları doğrultusunda ajanları, ordumuz içerisinde

ayrım ve çatışma yaratmaya çalışmaktadır. Ancak herkes tarihten ders almalıdır. Sömürgeciler, bu ajanları ekonomik ve jeopolitik çıkarları için peçete gibi kullanırlar. Halk desteğini kaybettiklerinde onları bir kenara atıp yerine başkalarını getirirler. Devrimci gençliği uyarıyoruz: Politikada bu uluslararası güçlere güvenmek intihardır! Zira sömürgeci emelleri uğruna sizi bir anda terk edip herhangi bir faşist gücü yeniden iktidara taşımaktan çekinmeyeceklerdir. Tulsı Gabbard'ın Hindistan ziyareti, faşist Awami Lig'in yeniden meşrulaştırılma çabalarının bir göstergesidir. Amerikan sömürgeciliğinin askerleri olmak yerine, halkın gücüne dayanarak faşist güçlere ve onların arkasındaki odaklara karşı durmalısınız. Temmuz ayaklanmasında sloganlaştırdığınız "itaat mi siyasi mücadele mi? Siyasi mücadele, siyasi mücadele" "Taviz mi, direniş mi - direniş, direniş!" ruhunu canlı tutmalısınız.

Son olarak, Hizb-ut Tahrir bilinçli halk kesimlerine, gençliğe, samimi siyasetçilere, entelektüellere ve orduya açık bir çağrıda bulunmaktadır: Faşist unsurların siyasi sahneye dönüşüne müsaade etmeyin! ABD-İngiltere-Hindistan ekseninin ülkemiz üzerindeki emellerine set çekin! Sömürgeci güçlerin İslam'a ve ülkeye yönelik komplolarına karşı birleşik cephe oluşturun! Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyuruyor:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ
"Müminler, müminleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah, asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır." [Ali İmran 28]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Bangladeş Vilâyeti

Medya Bürosu

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com