

Basın Açıklaması**Filistin Yönetimi'nin Aygıtları Allah'ın Evlerine ve Allah'ın Kullarına Saldıracak Kadar Azgınlaştılar**

Dayton aygıtları (Filistin Yönetimi güvenlik güçleri), 15 Aralık 2025 Pazartesi günü; Otorite'nin dur durak bilmeyen cürümlerine temas etmeyen, ufukları dolduran ihanetinden ve kokusu burunların direğini kıran yolsuzluğundan söz etmeyen, aksine sadece Kalem Suresi'nin tefsirini yapan Şeyh Muhammed el-Hatib'i Ramallah'a bağlı Betunya'daki Seyfullah Camii'nden kaçırdılar. Allah'ın evlerinde huşû ile durmaları, yüzlerini gökleri ve yeri yoktan var edene çevirmeleri gerekirken; Dayton aygıtları Mescid-i Aksâ'da ve diğer Allah mescitlerinde namaz kılanları, ders verenleri ve hatipleri takip eden gazaba uğramışların yaptıklarına benzer fiilleri yapmayı tercih ettiler. Allah'ın şiarlarını ve hürmetlerini yüceltmek yerine, Allah'ın kullarına eziyet etmeyi seçtiler. Şeyh Muhammed camiden çıktığında, Otorite'nin cami şebbihalarından oluşan silahlı bir güç onu bekliyordu. Silahlarıyla gelmişlerdi; Sadece Filistin evlatlarına karşı görünen ama gazaba uğrayanların ordusu ve yerleşimci sürüleri karşısında kaybolan silahlarıyla gelmişlerdi. Silahlarıyla gelen Dayton aygıtları Şeyh Muhammed'i gözaltına aldılar, darp ettiler ve kardeşini kurtarmaya çalışan ağabeyi Üstad Ahmed'e de saldırdılar. Camiden kaçırılan Şeyh Muhammed hâlâ bu suçlu otoritenin aygıtları elinde rehin durumdadır. Aynı şekilde, öğrenci Seyf Ebu'l-Heva da hâlâ onların elindedir. Onu da bir hafta önce Beytüllahim Üniversitesi önünden, Hristiyanların bayramlarına Müslümanların katılmasının haram olduğunu açıkladığı bir konuşması sebebiyle, aynı yöntemle kaçırmışlardı.

Bu eylemiyle otorite, kara siciline yeni bir suç daha eklemekte; büyük suçlularının yüzlerini daha da karartmaktadır. Bu fiiliyle kendisine heybet kazandırdığını sanıyor. Kendisini işgalin postalları altına seren Filistin Yönetimi, şimdi Allah'ın evlerine ve Allah'ın kullarına saldırmakta; Allah *Subhânehu ve Teâlâ*'ya ve Rasûl *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'e ve iman edenlere azgınca savaş açmaktadır, Hizb-ut Tahrir gençlerine, Filistin halkının geneline yaptığı muameleyi reva görmekte ve bununla iyi bir iş yaptığını sanmaktadır. Ancak Rableriyle izzet bulan Filistin'in tüm onurlu evlatları gibi; Hizb-ut Tahrir gençlerini de hakkı haykırmaktan ve İslam'ı taşımaktan değil Otorite, zorba devletler bile alıkoymazlar! Zillate bürünmüş, aşağılanmayla yaşamaya alışmış otorite onları nasıl durdurabilir?! Otorite ve aygıtlarının bu eylemleri, Hizb-ut Tahrir gençlerinin ancak direncini ve bağlılığını artıracaktır, yılmadan bıkmadan hakkı haykırmaya devam edeceklerdir. Buna karşılık otorite ise Allah katında ve iman edenlerin nezdinde daha da alçalacak ve nefret edilen bir konuma düşeceklerdir. Eğer Otorite ve aygıtları içerisinde akli başında olanlar varsa; Allah kendi katından bir azap gönderip de köklerini kazımadan önce Hizb-ut Tahrir gençlerinden ve Filistin halkından bir an önce ellerini çekmelidirler.

“Allah'a ve Rasûlüne düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar. Allah, “Şüphesiz ben ve Rasullerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.” [Mücadele 20-21]