

Basın Açıklaması

Bir Yıl Geçti, Aksa Tufanı Hala Dersler ve İbretler Vermeye Devam Ediyor

Bir yıl geçti, Gazze halkı hala sabır ve direnişle dimdik ayakta. Bir yıl geçti, Yahudiler hâlâ azgınlık ve taşkınlıklarına devam ediyorlar. Masum kadınlara, çocuklara, hatta ağaçlara ve taşlara karşı suç işlemeye devam ediyorlar. Bir yıl geçti, Müslümanların hain yöneticileri hala sapkınlık içinde bocalayıp duruyorlar. Bir yıl geçti, Müslüman orduları kışlarında öylece oturup duruyorlar. Ne çocukların çılgınlıkları uykularını kaçırıyor ne de Müslüman kadınların feryatları onlarda Halife Mutasım'ın gösterdiği gibi bir şecaat ve yardımseverlik duygularını uyandırıyor.

Bir yıldır Aksa Tufanı operasyonundan bu yana tüm dünya, Yahudilerin gerçek yüzünü ve Allah'ın Kuran-ı Kerim'de onlar hakkında bildirdiği özellikleri gördü. Onlar, yalancı ve aldatıcı bir kavimdir. Peygamberleri yalanladılar, hatta onları ve hakkı söyleyen herkesi öldürdüler. Sözleşmeleri bozdular, Allah'ın yaratıklarının en korkak ve hayata en düşkün olanlarıdır... Tüm dünya bu özellikleri, özellikle de onların korkaklığını ve ürkekliğini gördü. Gazze'ye, sanki birkaç günlük bir gezintiye gider gibi büyük hedeflerle yola çıktılar, ancak yüz yüze ve sıfır mesafeden onlarla savaşan kahramanlarla karşılaştılar. Bu kahramanlar, hiç tereddüt etmeden ve benzersiz bir cesaretle onları öldürdüler. Bu yüzden bu korkakların ellerinde, sadece masum kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı öfke kusmak, hastaneleri ve binaları bombalamak ve ülkeyi yıkmak gibi seçenekler kaldı. Gazze'deki kahramanları diz çöktürmekten ümidini kestikten sonra Yahudi varlığı, küfrün başı Amerika'nın verdiği güvencelerle, Arap ülkelerinin politikalarını Amerika'ya uydurması sayesinde, Gazze'den uzakta, Lübnan'da bir zafer arayışı içerisine girdi. Böylece tehdit etmeye, gözdağı vermeye ve sonunda da tehditlerini uygulamaya başladı. Kimse onu durduramadı. Tıpkı şişinerek aslanın kükremesini taklit eden bir kedi gibi davrandı.

Ey İslam ümmeti! Ey güç ve kuvvet ehli! Bu kadar azgın bir güruhun, yaklaşık iki milyar Müslümanın duygularıyla oynamaları ve şeytanın vesvesesini unutturacak bir karşılık görmemeleri makul mü?

Ey Müslüman orduları! Hizb-ut Tahrir, Yahudilerin Gazze saldırısının ilk gününden itibaren size çağrıda bulundu ve şeri görevinizi beyan etti. Eğer bu çağrıya cevap vermiş olsaydınız, Gazzeli 41 bin Müslümanın kanı kesinlikle dökülmezdi.

Siz o ataların torunları değil misiniz? Beni Kureyza'dan bir Yahudi, bir Müslüman kadının namusunu lekelemeye kalkışınca kadın feryat fiğan etti. Askeri bir unvanı olmasa da haysiyet duygusuyla yetişmiş bir Müslüman bu duruma müdahale ederek Yahudi'yi öldürdü. Bunun üzerine Beni Kureyza Yahudileri, Müslümana topluca saldırıp onu öldürdüler. Bu olay Müslümanların yöneticisi olan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaştı, hemen Müslümanları toplayıp bir ordu hazırladı. Hızla Beni Kureyza'nın kalelerine giderek onları kuşattı ve Yahudiler teslim olana kadar kuşatmaya devam etti. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, avreti açılan tek bir kadın ve haksız yere öldürülen tek bir adam yüzünden böylesi bir orduyu harekete geçirdi.

Bugün binlerce Müslüman öldürülüyor, binlerce Müslüman kadının şeref ve haysiyeti, Yahudiler ve diğer kafir suçlular tarafından dünyanın çeşitli yerlerinde ayaklar altına alınıyor. Ey Müslüman orduları! Hala bu kadar mı duyarsızsınız?

Ey Müslüman orduları! Ey Halid'in, Ebu Ubeyde'nin ve El Kaka'nın torunları! Artık aklınızı başınıza almanın, Rabbinize tövbe etmenin, vurdumduymazlık günahınızı telafi etmenin, Hizb-ut Tahrir'e nusret vererek bu çürük tahtları yıkmamanın, Müslümanlara saldırmaya cüret eden herkese karşı cihat ilan etmenin zamanı gelmiştir. Hizb, halkına yalan söylemeyen bir liderdir. Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurarak İslami hayatı yeniden başlatmak için çalışır. Siz hem sayıca hem de araç-gereç olarak buna hazırsınız. Her şeyden önce, önünüze çıkan tüm engelleri aşabilecek güçlü bir inanca sahipsiniz.