

Basın Açıklaması

Trablus Şam'da İkinci Binanın Çökmesi; Sadece Talihsiz Bir Kaza Değil, Apaçık Bir Suçtur!

Kubbe bölgesinde yaşanan olaydan sadece sayılı günler sonra Trablus'ta ikinci bir binanın çökmesi, yalnızca "talihsiz bir kaza" olarak nitelendirilemez; bilakis tam anlamıyla bir ihmâl suçudur!

Trablus'un, özellikle de otoriteden ve Trabluslu para babalarından gelecek bir kaç taziye mesajına ya da "kalbimiz sizinle" türünden sözlere ihtiyacı yoktur. Aksine çökme riski taşıyan yüzlerce binanın tahliye edilmesi, insanlara insana yakışır barınma imkânlarının sağlanması ve zarar görenlere adil tazminat verilmesi gibi acil ve somut eylemlere ihtiyacı vardır.

Bu felaketin sorumluluğu tüm unsurlarıyla mevcut otoriteye aittir. Şehrin kendi evlatları olan ancak servetlerine servet katan sermaye babaları; Mikati, Safadi, Karami, Kabbara ve diğerleri de bu sorumluluğun ortağıdır. Bunlar servetlerine servet katarken Trablus halkını her an başlarına yıkılabilecek "ölüm çatıları" altında yaşamaya terk etmişlerdir. Bu şahıslar, insanların hayatı ve onuru pahasına kendi şahsi, siyasi ve seçim çıkarlarına önem vermişlerdir!

Trablus; dilenen, sadaka isteyen ya da merhametle ayakta duran bir şehir değildir. Trablus, imkânları ve vakur halkıyla zengin bir şehirdir; ancak kasıtlı olarak talan edilmiş ve bilinçli bir ihmale maruz bırakılmıştır.

Trablus, her facianın ardından dökülen sahte gözyaşlarına değil, gerçek bir hesap verebilirliğe muhtaçtır!

Kubbe bölgesinde meydana gelen ilk çöküşte birçok kişinin hayatını kaybetmesinin ardından vaatler havada uçmuş, toplantı üstüne toplantı yapılmıştı. Ancak daha sonra bunların zaman kazanmaya yönelik aldatıcı vaatler ve insanları yatıştırmak için yapılan yanıltıcı medya şovları ve toplantıları açığa çıktı. Trablus halkı çabucak unutuldu. Bugün Tebbane bölgesinde meydana gelen çöküşten sonra da yine aynı açıklamalar, aynı vaatler, aynı toplantılar yapılmaktadır! Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

لا يلدع المؤمن من جحرٍ واحدٍ مرتين
"Mümin bir delikten iki kez ısırılmaz" Peki, biz bu otorite ve siyasetçiler tarafından daha kaç kez ısırılacağız?!

Bu nedenle; şehrin tüm samimi evlatlarının bu zihniyete karşı pratik adımlar atması, çözüm üretme konusunda gevşeklik gösteren veya oyalama taktiği güden her bir yönetici ve temsilcinin görevden el çektilmesini ve şiddetle hesaba çekilmesini talep etmesi vacip hale gelmiştir.