

Basın Açıklaması

**Pakistan Silahlı Kuvvetleri Aslanları Keşmir Dayanışma Günü'nde Srinagar'a Hilafet Bayrağını
Dikseydi Daha Güzel Olmaz Mıydı?**

Bajwa-İmran rejiminin 16 Ocak 2019'da Keşmir Dayanışma Günü'nü "yakışır bir şekilde" kutlanacağı duyurusunun alaya alınması ve ilgisizlikle karşılanması şaşırtıcı değil. Hindu devletinin işgal altındaki Keşmir'de, Keşmir Dayanışma Günü'nü parçalara ayırmasının üzerinden 5 Şubat 2020'de neredeyse altı ay geçecek. Bajwa-İmran rejimi silahla etkin bir şekilde karşılık vermezse belki de Dayanışma Günü tamamen yırtılabilir. Bajwa-İmran rejimi, Keşmir direnişine pratik destek verilmesini suç saydı, "terörizm" olarak addetti. Öbür yandan Hindu devleti, işgal altındaki Keşmir'i sekiz milyon mahkûmla ve 900 bin askerle korunan dünyanın en büyük hapisanesine çevirdi. 13 bin genci yakaladı, Müslüman çoğunluğunu bitirici yasalar dayattı. Uygur Müslümanlarını tasfiye eden acımasız Çin'in izinden giderek Keşmir Müslümanlarını ılımlılaştırma çağrısı yaptı. Özde değil sözde açıklamalarla, göstermelik önlemlerle, timsah gözyaşları dökmekle Bajwa-İmran rejimi, Hindu devletine işgal altındaki Keşmir'de askeri işgalini pekiştirmesi için yeterli zaman tanıyor. Oysa yetmiş yıldır cesur Müslüman savaşçılar, korkak Hindu askerlerini geri çekilmeye zorluyor, asil Pakistan Müslümanlarının tam desteğine sahipler. Mücrim Bajwa-İmran rejimi, 27 Şubat 2019'da küçük çaplı kontrollü saldırı ile Hindu askerlerinin kalbine korku salan Pakistan silahlı kuvvetleri aslanlarını kışlarına hapsetti. Güçlü ve ezici bakışları önünde göre göre Hindu güçlerinin Müslüman Keşmir topraklarını istila edip yağmalamasına, işkence etmelerine müsaade etti.

Ey Pakistan Müslümanları! Şurası bir gerçek ki, üzerimizdeki en büyük yük, Bajwa-İmran rejimidir. Her şekilde ağırlığı altında eziliyoruz, onun için bu ağırlığı üstümüzden atmamız lazım. Zengin kaynaklarımıza ve genç nüfusumuza rağmen rejim, IMF'nin küfür kanunları ve şartlarını uygulayarak bizi fakirleştirip yoksullaştırdı. İstekli ve güçlü silahlı kuvvetlerimize rağmen hain rejim, kâfir Trump'ın emirlerine itaat ederek, alçak bir düşmanın önünde eğilmemizi sağladı. Gerçekten de Bajwa-İmran yönetimi, Allah *Subhânehu ve Teâlâ'yı* öfkeliyor, devasa potansiyelimizi felç ediyor, atalarımızın yüzyıllarca yaptığı gibi Hint Yarımadası'na layık bir lider olma hakkımızı elimizden alıyor. Hindistan'a İslami yönetimden önce hiç görülmemiş ve o zamandan beri de görülmeyen refah ve güvenlik seviyesi bahsediyor. Bu yüzden Rasûlullah *Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in* müjdelediği Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti yeniden kurmak için cesur **Hizb-ut Tahrir** gençleri ile birlikte mücadeleye katılın. Silahlı kuvvetleri aslanlarımızdan **Hizb-ut Tahrir** Emiri seçkin âlim Ata Bin Halil Ebu Raşta liderliğindeki Hizbe nusret vermelerini talep edin. Ki Hilafet bayrağı, Srinagar ve Mescidi Aksa'da dalgalansın. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurdu:

"Sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir." [Muhammed 35]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilâyeti
Medya Bürosu

Adres: P.O Box 1924 Lahore | Tel: (+92) 345-428-7323 / (+92) 333-561-3813 | Faks: (+92) 21-520-6479

Web: www.hizb-pakistan.com | E-mail: ht@mediapak@gmail.com

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com