

Basın Açıklaması

Ey Sudan Ordusunun Sadık Subayları! Göreviniz, Savunmasız Kadın ve Çocukları Savunmaktır

Yerinden Edilmiş Kişiler ve Mülteci Kampları Genel Müdürlüğü, Güney Darfur'daki Kalma kampında yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle bir ay içinde 66 çocuğun öldüğünü, bir yıldır aşı yapılmaması nedeniyle çocuk felci vakalarının ve çocuk hastalıklarının zuhur ettiğini, bir ay içinde Kalma kampında 38 yaşlının hayatını kaybettiğini, ayrıca gıda eksikliği nedeniyle de 6 hamile kadının öldüğünü bildirdi. (29 Mayıs 2024 Al-Sharq Sudan)

İster geçtiğimiz günlerde isterse daha öncesinde olsun savaş koşullarında kadın ve çocukların gerçekliğinden bahsederken "acı çekmek" kelimesi yetersiz kalabilir. Medyada yer alan haberlere göre, acılar hızla artmaya devam ediyor. Çünkü kadınlar ve çocuklar genellikle mağdurlar, kadınların ve çocukların haklarını güvence altına almayı, onlara barışta ve savaşta her türlü bakım ve korumayı sağlamayı slogan haline getiren uluslararası yasaların öngördüğü gibi sahte korumaya değil, gerçek korumaya ihtiyaç duyan en zayıf grupturlar. Fakat uluslararası yasalar, zayıfları koruyamadılar, çünkü bu yasalar, dünyayı kontrol eden ve yeryüzünü kasıp kavuran, tahribata ve yıkıma yol açan ve savaşları ateşleyen büyük güçlerin yasalarıdır. Sudan'daki bu lanetli savaşın fitilini de ABD ateşledi, ABD'ye övgüler düzen ajanları da onu izledi. Bu nedenle, bu yasaların hiçbir etkinliği yoktur, çünkü bu yasalar, kadın ve çocukların bedenlerini yiyen savaşın sıcağında kar gibi eriyip gidiyorlar. Kadın ve çocukların maruz kaldığı katliam, göç, yerinden edilme ve açlık, uluslararası sistemin başarısızlığına dikkat çekmekte, Batı ve ajanlarının ülkemizdeki etkisini ortadan kaldıracak, ülke ve halkın yararına olacak köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğuna işaret etmektedir.

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Güçleri'nin çatışmalara angaje olması, ihmal ve bakım eksikliği nedeniyle sağlık sisteminin tamamen çöktüğünün göstergesidir. Ne bir doktor var ne hastaları, yaralı kadın ve çocuklar tedavi edecek hastane var ne ilaç var ne de yiyecek var. En temel sağlık hizmetlerinin bile ciddi şekilde eksik olduğu bir ülkede, hamile kadınların doğum sırasında neler yaşadıkları bir sır değil. Kadınlar ve çocuklar, toplu cezalandırmaya maruz kalıyorlar. Tek suçları, savaş bölgesinde bulunmaları. Kapitalist Batı ülke ajanları, mazlumların durumunu hiç dikkate almadan nüfuzlarını pekiştirmek için birbirleriyle savaşıyor. Topçu ve hava saldırısıyla ölmeyenler açlık ve hastalıktan ölüyorlar. Sözde insani yardım kuruluşları, çatışmalar nedeniyle El Faşer'den utanç verici bir şekilde çekildiler.

Bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Kadınlar ve çocuklar, birbirleriyle savaşan kendi evlatlarının ellerinde acı çekiyorlar. Amerika'nın rızasını ve savaşını durdurmalarına izin vereceğini umuyorlar. Tıpkı Güney Sudan savaşında olduğu gibi Amerika'nın planladığı ve denetlediği Cidde müzakerelerinde masaya oturuyorlar. Müzakerelerde tek yaptıkları şey, Ali Osman Muhammed Taha ve John Garang'ın yaptığı gibi sohbet edip gülmek, sonra da ellerinden kadın ve çocuk kanı damlayan kimselerle anlaşma imzalamak!

Bu, ordudaki samimi subaylara bir çağrıdır. Damarlarınızdaki kan kaynamıyor mu? Allah düşmanlarının, Sudan'ı kontrol etmek için giriştikleri savaşın bizi yok ettiğini görmüyor musunuz? Kadınların, çocukların ve yaşlıların öldürüldüğü, katledildiği, yakıldığı ve namuslarının kirletildiği sahneler sizi ajite etmiyor mu? Ülkeyi ve insanları korumak için ettiğiniz yemin nerede? Kız ve erkek kardeşleriniz sizi aşağılamadı mı? Kimin için savaşıyorsunuz? İcinizde, dinine ve ümmetine sadakat ateşinin yanıp tutuştuğu kimseler nerede?!

Hükümdarları korumak için Allah'a yemin etmediniz. Göreviniz, onları korumak değil, zayıfları ve onurları korumaktır.

Göreviniz, hakkı ve dini desteklemek, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetle yeryüzünde Allah'ın Şeriatını ikame ederek, Allah'ın Şeriatını yeniden yeryüzüne getirmek isteyenlere yardım etmektir. Hilafet, ajanların ve paralı askerlerin kökünü kazıyacaktır. Hadi onurunuz için, kadın ve çocukların kanı için kıyama

kalkın ve Allah'ın yardımcıları olun ki her iki yurttan da izzete nail olasınız. Allah böylesi kimseler hakkında şöyle buyurmuştur:

فَاتَّاهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ تَوَابِ الْآخِرَةِ "Allah da onlara hem dünya nimetini, hem de ahiretin güzel mükâfatını verdi." [Ali İmran 148]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Sudan Vilayeti Kadın Resmi Sözcüsü

Adres: 21 October Street, Imarat al-Vaqf, Ground Floor, East Khartoum /Sudan

Tel: +(249) 0912240143 - 0912377707 | **E-Mail:** spokman_sd@dbzmail.com

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com