

İbrahim Reisi'nin Ölümü Husileri Etkiler mi?!

Haber:

Sana'da yayımlanan es-Sevra Gazetesi 22 Mayıs Çarşamba günü şu haberi manşete taşıdı: "Birlik Günü kutlamaları önümüzdeki Pazar gününe ertelenmiştir." Haberde şöyle geçti: "Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat hükümete, Şehit Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşlarının facia yüzünden yas günleri sona erene ve İran halkı acı duygularını paylaşıncaya kadar Çarşamba günü yapılacak olan Ulusal Birlik Günü'nün kutlamalarını Pazar gününe erteleme talimatı verdi."

Yorum:

Şüphesiz bir insanın hayatını kaybetmesi, onun sevenlerini büyük ölçüde etkiler. Zira İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan'ın hava aracının İran'da düşmesi olayının ardından Sana'daki Husilerin, 22 Mayıs 1990'da Yemen'in iki yakası arasındaki birliğin 34. yıl dönümü kutlamalarını nasıl ertelediğini gördük.

Sana, Eylül 2014'te Sana'ya girmesiyle başlangıçta kendisiyle ilişki kurmayı reddeden müttefiki Tahran'a güveniyor ve hâlâ da güvenmeye devam ediyor; nitekim gazeteleri, sayfalarının arasına katlanmış küçük haber başlıkları yerleştirdi ancak birkaç yıl sonra işler değişti; zira resmi gazeteler kapak sayfalarında Tahran haberlerine yer vermeye başladı ve Husi siyasi liderleri de konuşmalarında Tahran'dan bahsetmeye başladı. Sana'nın, Husilerin bu dönemi dışında Tahran'la güçlü bir ilişkiye tanık olmadığı bilinmelidir.

İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan'ın helikopterine ne olduğu ve düşmesine ve onlarla birlikte diğer yetkililerin ölümüne yol açan şeyler hakkında söylenecek çok şey var. Bazı parmaklar, İranlı üst düzey yetkililere düzenlenen suikastların gölgesinde daha önce ülkesi Yahudi varlığının (Mossad) istihbarat servisleri için verimli bir toprak olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de eşlik ettiği Reisi'nin helikopter kazasının arkasında Yahudi varlığının olduğuna işaret ediyor.

Reisi'den sonraki yeni cumhurbaşkanının eylemleri ve Reisi'nin ölümünden sonraki birkaç ay boyunca ülkeye liderlik etmesi, Tahran'ın aynı dış politikasını sürdürüp sürdürmeyeceğini gösterecek ve bu, ister istemez doğrudan Sana'ya da yansıtacaktır.

Dünyanın dört bir yanına yayılan ve çıkar rekabetinden başka bir şey olmayan savaşlar ve dünyanın dört bir yanında meydana gelen siyasi suikastlar ne zaman sona erecek? Bocalayıp duran kapitalist medeniyetin kaç savaşa yol açtığına ve savaşın kurbanlarının sayısının kaçta ulaştığına bir bakın Allah aşkına?

Hükümleri ve devletinin gözetimiyle adil olan İslam'dır; buna yapmaya muktedir olan ise sadece Nübüvvet Minhacı üzere İkinci Raşidi Hilafettir.

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Mühendis Şefik Hamis – Yemen