

Uluslararası Alimler Konferansı 2024'ün Arkasında Ne Var?

Haber:

Başbakanlık Diyanet İşleri Bakanlığı Ofisi, Malezya İslami Kalkınma Dairesi ve Suudi Arabistan'dan Dünya İslam Birliği ile iş birliği içinde, kısa süre önce Kuala Lumpur'da Uluslararası Dini Liderler Konferansı 2024 ve Asya Din Alimleri Konferansı 2024'ü düzenledi. Bu konferans, ılımlılık ve birlik değerlerini birleştiren, aşırılık düşüncesi tehdidine karşı koyan ve çatışmayı anlayışa, iş birliğine ve birliğe dönüştüren ortak bir medeniyet vizyonunu netleştirmeyi hedefliyor.

Yorum:

Mayıs 2016'da Washington'da, aşırılıkla mücadele merkezi olarak Suudi Arabistan ile iş birliğini planlamak için bir komite kuruldu. Daha sonra Mayıs 2017'de Başkan Donald Trump'ın Riyad ziyareti sırasında Küresel Aşırılıkçı İdeolojiyle Mücadele Merkezi kuruldu ve faaliyete geçti. Nitekim Dünya İslam Birliği "ılımlı İslam" gündeminin hayata geçirilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Zira Muhammed bin Abdulkerim el-İsa'nın liderliğinde Dünya İslam Birliği, Mayıs 2019'da ılımlı İslam söylemini teşvik etmek için mukaddes şehirde toplanan bir grup önde gelen Müslüman alim tarafından desteklenen "Mekke Vesikası'nı" başlattı. "İlimli İslam", İslami öğretilerin, laik ilkelerin ve açıklığın arasını birleştiren ve genellikle İslam'ın istikametinden ve hakikatinden saptıran esnek yorumları teşvik eden Batı destekli bir düşünce okuludur. İşte bu maksatla Suudi Arabistan ve Dünya İslam Birliği, fikirleri "Mekke Vesikası'nın" fikirlerine dayanan genç bir Müslüman nesil oluşturmaya odaklanarak çeşitli konferanslar ve alimler konseyleri aracılığıyla bu gündemi diğer İslam ülkelerine yayma sorumluluğunu taşıyor. Bizim buradan okuduğumuz şey, Batı'nın, şartların İslam'a uyarlanması değil de İslam'ın şartlara uyarlanması gerektiği konusunda ısrar etmesidir. Zira bugün içinde yaşadığımız şartlara, Batılı fikir ve kültürü egemendir. İslam'ın kâmil ve doğru şekilde uygulanmasını arzulayan Müslümanlara gelince; onlar genellikle İslamcı ve çoğunlukla da aşırılıkçı ve radikal olarak etiketlenmektedirler!

Aslında İslam ümmetinin "ılımlı İslam" mefhumuna ve ABD'nin propagandasını yapıp öncülük ettiği hoşgörü yoluna ihtiyacı yoktur. Zira Müslümanlar 1.400 yıl boyunca İslam'ın gölgesinde çeşitli halklarla ve dinlerle uyum içinde yaşamışlardır. Nitekim bu durum, tarihi kayıtlarda ve birçok kitapta çok iyi bir şekilde belgelenmiş olup gayrimüslim tarihçiler bile bu gerçeği kabul etmektedirler. Örneğin Amerikalı bir bilim adamının yazdığı "Dünyanın Süsleri" adlı kitap, Müslümanların Endülüs'ü İslam şeriatının gölgesinde yönettiği dönemdeki zengin kültürel çeşitliliği gözler önüne seriyor. Bu dönemde Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar bir arada yaşamakla kalmamış, aynı zamanda yüksek bir hoşgörü kültürünü de geliştirmişlerdir. Hatta bu dönem, Yahudilerin altın çağı olarak da anılıyor! Buna mukabil çeşitli Batılı fikirlerin yayılması, insan yaşamının uyumu ve refahı açısından birçok felakete yol açmıştır. Batı'nın ılımlı İslam adına Müslümanlardan benimsemelerini istediği fikirler işte bunlardır!

Ne yazık ki şu anda alimlerin, Filistin'in ve tüm mazlum bölgelerin kurtuluşu için tüm çabalarını Müslüman ülkelerde birlik ve güç inşa etmeye odaklamaları ve bu Batı egemenliğinin oyununa gelmemeleri gerekiyordu. Gerçek şu ki Batı bir yetkinliğe sahip olmadığı gibi dünyaya yaşamın ve barışın anlamını öğretmek veya liderlik etmek için hiçbir zaman ahlaki bir duruşa da sahip olmamıştır. Bunun yerine bugün dünyaya insanlığı öğretme konusunda en yetkin olanlar Filistin'deki Müslümanlardır. Zira orada Müslümanların maruz kaldıkları acıları ve zulmü ve Müslüman ülkelerdeki yöneticilerin işledikleri ihanetleri yeterince gördük. Bu yüzden alimlerin, Batı destekli bu ılımlı İslam çağrısını reddetmeleri ve ümmeti Hilafet sancağı altında birleştirme çabalarına odaklanmaya başlamaları gerekir.