

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Haber-Yorum

Belucistan'da Barışı Sağlamak İçin Sömürgeci Sistem Kaldırılıp Raşidi Hilafet Kurulmalıdır!

Haber:

29 Ağustos 2024 tarihinde Pakistan Haber Ajansı, Başbakan Muhammed Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Seyyid Asım Münir'in Perşembe günü, düşman güçlerinin Belucistan'ın zorlukla kazanılmış barışını ve kalkınmasını bozmasını ne pahasına olursun engelleme yönündeki kararlılıklarını vurguladıklarını ifade etti. Başbakan, Belucistan'da meydana gelen son trajik olay nedeniyle tüm halkın üzüntü duyduğu eklemesinde bulunarak masumların kanlarını döken Haricilerin cezadan kaçamayacaklarını söyledi. (app.com.bk)

Yorum:

Pakistan, Belucistan'da son zamanlarda artan şiddetli kargaşalar karşısında şok oldu. Nitekim saldırılar, 26 Ağustos 2006'da General Müşerref tarafından öldürülen Beluc aşiret lideri Ekber Şahbaz Bugti'nin ölüm yıldönümünde meydana geldi. Ayrıca bu saldırılar, Belucistan'ın her bölgesinde neredeyse eş zamanlı olarak meydana geldi.

Belucistan'daki kargaşalar yeni bir olgu değildir; zira Pakistan'ın İngiliz sömürgeciliğinden bağımsızlığını kazanmasından bu yana sürmektedir. Türünün beşinci ve en uzun olan mevcut kargaşalar dalgası, 2000'li yılların başında General Müşerref'in iktidarı sırasında başladı. Nitekim isyancıların ve göstericilerin talepleri, daha fazla toprak hakkı çağrısından bağımsız bir devletin kurulmasına kadar uzanmaktadır. Pakistan hükümeti kargaşaları bastırmak için hem siyasi manevralara hem de askeri operasyonlara başvurdu ancak bölgede kalıcı barışı sağlayamadı.

Hükümet, yabancı güçlerin, sert askeri müdahalesini haklı çıkarmak için Belucistan'daki kargaşaları istismar ettiğini iddia ediyor. Ancak bu görüş, kargaşaların temel nedenleri ele alınmadığından dolayı karmaşık olan meseleyi basitleştirmektedir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce savunmasız sivillerin Gwadar gibi kilit yerlerde gösteri yapması, ele alınması gereken gerçek ve çözülmemiş mezalimlerin olduğuna işaret etmektedir.

Bu da şu soruları gündeme getirmiştir: Neden kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere insanlar, Gwadar, hatta İslamabad gibi şehirlerde çok sayıda gösteri yapıyorlar? Belucistan'daki Müslüman nüfusun haklarının ve ihtiyaçlarının karşılanmasında sistematik bir başarısızlık mı var? Şayet hükümet bu şikayetleri etkili bir şekilde ele alıp insanların haklarını garanti altına almış olsaydı, bu durum yabancı güçlerin durumu istismar etmesi olasılığını en aza indirmez miydi?

Belucistan Müslümanları, gerek İngiliz sömürgeciliğinin altında gerekse Pakistan'ın mevcut yöneticilerinin altında çözüme kavuşturulmamış derin mezalimlerle karşı karşıyadır. Sömürgeci dönemde Belucistan, resmen bir vilayet olarak tanınmıyordu; aksine özel ve ayrıcalıklı bir düzenleme yoluyla yönetiliyordu. Nitekim İngilizler işgallerine karşı sürekli bir direnişle karşı karşıya kalmışlar, bölgenin kaynaklarını sömürmüşler ve bu da bölgenin yoksullaşmasına yol açmıştır. Zira sömürgeci sistem, insanlara hizmet etmekten ziyade onları köleleştirmek, onların haklarını inkar etmek ve askeri güç yoluyla kontrolü sürdürmek için tasarlanmıştır.

Bugün Pakistan'daki siyasi ve askeri liderlik, bu sömürgeci mirası takip etmektedirler; zira Belucistan, İngiliz uygulamalarını taklit eden bir sistemle yönetilmektedir. Dolayısıyla sömürücü ve baskıcı politikaların devam etmesi, bölgede süregelen kargaşaların ve huzursuzluğun kötüleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Müslüman ülkelerdeki birçok ülke gibi Pakistan da sömürgeci sistemi nedeniyle başarısız bir devlet olarak kabul edilmektedir. Zira iktidardaki gruplar ülkenin kaynaklarını sömürüyor ve sadece Belucistan'ın değil, tüm eyaletlerin haklarını inkar ediyorlar. Ülke genelinde hayal kırıklığı duyguları mevcut ancak daha fazla nüfusa ve daha fazla seçim etkisine sahip eyaletler, daha fazla ilgiye ve kaynaklara sahiptir. Dolayısıyla Belucistan gibi seçim etkisi daha az olan daha küçük eyaletler, daha fazla ihmal ve sömürüye maruz kalıyorlar.

Belucistan ve Pakistan'ın genelindeki Müslümanların, bugün hâlâ mevcut olan sömürgeci sistemi ortadan kaldırmak için birleşmeleri gerekmektedir. Ayrıca onların, Nübüvvet Minhacı üzere Hilafet kurmak için çalışmaları gerekir. Zira İslam şeriatının uygulanması tüm insanlar için adalet ve refahı sağlayacaktır. Ayrıca tarihsel olarak Hilafet, çeşitli eyaletlerdeki azınlık veya çoğunluk gibi statülerine bakılmaksızın Müslümanlara ve gayrimüslimlere yönelik iyi muamelesiyle bilinmektedir. Zira yüzyıllar boyunca Hilafet, farklı ırk, dil ve dinden olan insanları yöneterek onların saygısını ve sadakatini kazanmıştır.

Tarih, Müslümanların ve gayrimüslimlerin Hilafete ne kadar sadık olduklarına şahittir. Müslümanlar Şam'ı fethettiğinde, Romalı Hıristiyanlar burayı yeniden almak için güçlerini toplarken gayrimüslimleri koruyamayınca celil Sahabi Ebu Ubeyde Radiyallahu Anh onlara cizyeyi iade etti ve onlara şöyle dedi: **Size paralarınızı geri iade ettik; çünkü paralarınızı almayı ve ülkenize engel olmayı hoş görmedik.** Bunun üzerine Romalı Hıristiyanların tarafını tutmak yerine Şam Hıristiyanları şöyle dediler: "Allah sizi bize tekrar geri getirsin, Allah Romalılardan bize hükmedenlere lanet etsin; Allah'a yemin olsun onlar bizim başımızdayken bize geri vermediler, aksine bizleri gasp ettiler ve ellerinden geldiğince mallarımızdan aldılar. Bu yüzden sizin yönetimimiz ve adaletiniz, bizim daha önce içinde olduğumuz zulüm ve eziyetten daha sevimlidir."

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Şeyh Şahzad - Pakistan