

## **Vatikan Papa'sının Endonezya Ziyaretinden, Siyasi Olmayan Gizli Bir Mesaj!**

### **Haber:**

Geçen eylül ayının başlarında Papa Francis Endonezya'yı ziyaret etmiş ve ülkenin en büyük camisi olan İstiklal Camii'nde bir konuşma yapmıştı. Nitekim baş İmam ile birlikte, alt başlığından da anlaşılacağı üzere "İnsanlık İçin Dini Uyumu Teşvik Etmeyi" ve günümüz dünyasının "İnsanlık Sifatından Çıkma ve İklim Değişikliği" gibi iki "ciddi krizini" ele almayı amaçlayan "2024 Ortak Bağımsızlık Deklarasyonu'nu" imzaladı. Ayrıca Papa, İstiklal Camii ile Cakarta Katedrali'ni birbirine bağlayan ve Endonezya'da dini uyumunu simgeleyen Silaturahmi Tüneli'nin ön kısmını da ziyaret etti.

### **Yorum:**

Papa'nın en büyük Müslüman ülke olan Endonezya'nın bazı halkı arasında popüler bir figür haline geldiği inkar edilemez. Papa'nın Endonezya ziyareti genç kuşak tarafından bile sıcak bir şekilde karşılandı. Dini bir lider ve adalet savaşçısı olarak tasvir edilen mütevazı görünümü ve yol arkadaşlarıyla birlikte mütevazı kişiliğinin, kesinlikle gizli bir gündemi vardır. Görünen o ki Papa'nın anti-otoriter duruşu Endonezya'daki Müslümanlara liderleri yetkilendirmenin ardındaki tevazu ve sorumluluğu dikte ediyor; ama mesaj çok açık: Bir lider için en önemli nitelik, lider olmayı arzulamamasıdır. Bu siyasi olmayan mesaj, ziyaretinin üçüncü gününde, yani 5 Eylül'de Baş İmam Nasreddin Ömer'in kendisini İstiklal Camii'nde karşılaşması ve 2024 Ortak Bağımsızlık Deklarasyonu'nu imzalamasıyla daha da belirgin hale gelmiştir. BBC bu reklamın içeriğini biraz taraflı bir bakış açısıyla şu şekilde aktarmıştır: 2024 Bağımsızlık Deklarasyonu, maden ruhsatı alan dini örgütler, yani Nahdatul Ulama ve Muhammediye gibi dini örgütler arasında "üzücü ve çelişkilidir". Bu ise dini odakların ekonomik ve siyasi planlara dahil olmaları nedeniyle aslında insanlık sıfatından çıkmayı ve çevresel krizleri destekledikleri izlenimini vurguluyor.

Dinin siyasetten uzak durması gerekir! Ana mesaj işte budur. Batılı değerlere meyilli olan laik bir medya kuruluşu olarak BBC, dinin ekonomi ve siyaset dünyasına girmesini, kasıtlı olarak çevresel yıkımı ve insanlık sıfatından çıkmayı teşvik etmek olarak çerçeveleyiyor. Buna ek olarak Endonezya'daki deneyimli laik medya, Papa'yı kişisel olarak yüceltiyor; zira Papa'ya, adalet için savaşan, mütevazı bir hayat yaşayan ve yoksullara yakın olan kutsal bir adam olarak itibar ediliyor ki bu da Endonezya'nın oligarşik iktidar hırsıyla dolu siyasi koşullarıyla tam bir tezat oluşturuyor. Çünkü Endonezya'nın siyasi tiyatrosu, hukukun açıkça manipüle edildiği ucuz bir aile hanedanları tiyatrosu sergilemeye devam ediyor.

Papa'nın siyasi olmayan mesajı açıktır; siyaset kirlidir ve din kutsaldır; bu nedenle stratejik ekonomi dünyası da dahil olmak üzere siyaset dünyasına dini karıştırmayın! Dolayısıyla bu, İslam'ın hükümlerinin siyasi ve ekonomik alanlara girmesinin yasak olduğu şeklindeki laikçi argümana benzetilmektedir. Bu düşünce tarzı kesinlikle tehlikelidir; çünkü bu, bize Müslümanların siyasi liderliğinin hadaratlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu öğreten İslam ile çelişmektedir. Sonuç olarak bu gizli mesaj, aslında ümmetin ruhi ve siyasi olarak çöküntüsünü artıracak ve laikliği de pekiştirecektir. Oysa İslam laikliği ya da dinin siyasetten ayrılmasını reddetmektedir. Endonezya'daki Müslüman yöneticilerin yozlaşmasının İslam'ın hükümleriyle hiçbir ilgisi yoktur; çünkü bu, onların acziyetinin ve Allah'ın siyaset ve ekonomi hakkındaki hükümlerini inkar eden insan yapımı cahiliye sisteminin bir sonucudur. Çünkü İslam şeriatının hayatımızı kapsamadığı hiçbir yön yoktur. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur: **وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ** "Aralarında Allah'ın indirdikleri ile hükmet. Onların hevalarına tabi olma ve Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın." [Maide 49]