

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Hicaz Yöneticileri Bir Kez Daha, Bu Öğütücü Savaşta Gösterdikleri Zayıf İnsani Rollerile Övünüyorlar!

Haber:

Uluslararası Şarku'l Avsat gazetesi, "Suudi Hava Köprüsü Lübnan'a yardım göndermeye devam ediyor" başlığı altında şunları yayınladı: Bugün Çarşamba günü, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından Lübnan halkına yardım etmek amacıyla sağlık, gıda güvenliği ve barınma sektörlerini kapsayan 40 ton yardım taşıyan dört uçak Suudi hava köprüsünden Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havaalanına doğru hareket etti. İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz ile Başbakan Veliyaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz'in Lübnan halkına bu kritik koşullar karşısında yardımcı olma yönündeki direktifleri doğrultusunda Suudi yardımları Lübnan'a akmaya devam ediyor.

Yorum:

Böylece Hicaz yöneticileri başta olmak üzere Müslümanların başındaki yöneticiler, Amerika ve Yahudi varlığının İslam beldelerine yönelik savaşındaki tiyatral rollerini sürdürüyorlar. Şöyle ki; onların rolleri, ülkeye yardım etmeksizin veya vahşi savaşlarında Yahudileri ve Amerika'yı engellemeksizin Ortadoğu'daki askeri ve siyasi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla saldırganlığın yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak derecede çeşitli araç ve yöntemlerle yaptıkları yardımlarında ortaya çıkıyor.

Aynı sahne ve görüntü, Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırının başlangıcında da mevcuttu; zira Hicaz yöneticileri o dönemde, Gazze Şeridi halkına yardım etmek için aynı Kral Selman Merkezi aracılığıyla Gazze Şeridi'ne yardım göndermekle övünmüşler, tabi bu yardımlara savaş uçakları, askeri tanklar ya da silahlı askerler eşlik etmemiş, aksine sadece aç ve yaralılar için gıda ve tıbbi yardımlar eşlik etmişti. Sanki o gün Yahudi varlığına şöyle bir mesaj veriyorlarmış gibiydiler; siz askeri ve suç hedeflerinizi ulaşmak için öldürün, yaralayın ve aç bırakın, biz yan etkileriyle ilgileniriz!

Aslında Yahudiler, Gazze Şeridi bir toz ve yıkım yığınınına dönüşene kadar tam bir yıl boyunca öldürmeye, katletmeye, yerinden etmeye ve yıkmaya terk edilmişken yöneticiler hâlâ yardımların ulaştırılmasından ve savaşın durdurulmasından bahsediyorlar.

Bakın işte yine bizler aynı sahneye ve aynı tutumla karşı karşıyayız ama bu kez Lübnan'da; zira Hicaz yöneticileri bir kez daha insani yardımlar için kara köprüsü kurmakla övünüyorlar. Tabi askeri yardımlar yok, askerler yok, tanklar yok ve füzeler yok. Yahudi varlığına aynı ilk mesajı vermek için sadece insani yardımlar var.

Ümmetin en büyük musibeti yöneticileridir! Dolayısıyla bizim en çok ihtiyacımız olan şey, onları tahtlarından ve Müslümanların kalplerinden söküp atmak ve ümmeti, ümmetin ordularını ve güçlerini onların günahkâr pençelerinden kurtarmaktır. İşte o zaman ümmet, izzetine, kuvvetine ve konumuna geri dönecek, heybetli yaşayan bir ümmet olacak, beldeleri koruyacak, ülkeler fethedecek ve mustazaflara yardım edecektir.

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Müh. Bahir Salih - Mübarek Toprak (Filistin)**