

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Haber-Yorum

### **Düşmanlarının Korkusu İle Evlatlarının Zühdü Arasında Hilafetin Geri Dönüşü!**

#### **Haber:**

**Hizb-ut Tahrir**'in Hilafetin yıkılışının trajik yıl dönümünü münasebetiyle Bangladeş, Endonezya ve Türkiye'de gerçekleştirdiği faaliyetler ve etkinlikler ile bunlara yönelik yaygın bir kitlesel etkileşimden dolayı medyada, laiklerin rahatsız edici açıklamaları yer almaya devam ediyor.

#### **Yorum:**

Kâfir Batı ve ülkelerimizdeki ajanlarının Hilafet projesiyle ciddi ve gizlice ilgilenmeleri ve büyüyen kamuoyunun kapsamlı bir Hilafet kurmak için ciddi çalışmalar yapmasına yönelik endişelerini ve korkularını dile getirmeleri, ancak İslam arenasında çalışan birçok kişinin bu büyük projeye karşı büyük bir ihmal ve kayıtsızlık göstermesi garip bir paradoks. Aksine, bazılarının zaman zaman kampanyasını cesaretlendirip sırtınızdan bıçakladığını, diğer zamanlarda ise engellediğini ve çarpıttıklarını görüyorsunuz. Bu olumsuz davranışın bazı nedenleri şu şekilde belirtilebilir:

1- Bu kişilerin sahip olduğu şerî anlayış ve şerî siyaseti fıkhetmedeki yüzeysellik; böylece Hilafetin önemini veya onun İslami hayatı yeniden başlatma ve ümmeti ve insanlığı dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine ve merhametine yükseltmedeki merkeziliğini idrak edemiyorlar.

2- Çalışma ve değişim metoduna ilişkin net bir tasavvurun olmaması: doğaçlama ve pragmatizmi bu kişilerin düşüncelerinde ortak bir özellik haline getiren şey, onları hedeflerini ve ilerleme yöntemlerini değerlendirmekten ve bunları olması gerekenle kıyaslamaktan alıkoyan şeydir; bu yüzden örgüt, hareket veya onun kararları, hakikatin yörüngesi ve doğruluğun ölçüsü haline gelmekte, aşamanın gereklilikleri olarak ifade ettikleri şeylerden dolayı muhalif fikri ve anti-eleştirelileri kaldırıp atmayı gerektirmektedir.

3- Psikolojik bariyerler, partisel fanatizm, kendi görüşüne hayranlık ve bazı davet taşıyıcılarıyla yapılan doğaçlama tartışmaların eski birikimlerinin bir sonucu olarak bir başkasını dinleme noktasındaki kibir, Hilafet projesini reddetme, onu küçümseme veya nefsanî kazanım için onu imkânsız ve gerçek dışı gösterme çabası gibi olumsuz bir şekilde sonuçlanmaktadır.

4- Vakıyı düşüncenin kaynağı kılmak ve vakıyı değiştirmek yerine onun tadil ve modifiye edilmesine rıza göstermek ve getireceği büyük fedakarlıklar nedeniyle rejimlerle çatışma deneyimlerini tekrarlamaktan korkmak.

Tüm bunlar ve diğerleri, İslami sahada çalışanların birçoğunu, Hilafet projesinin ve onu taşıyanların dayandığı siyasi ve fikri çalışmanın gerçekliği ve

ağırlığı hakkındaki doğru görüşten mahrum bırakmış ve bu da onların değerli olarak zahit olmalarına ve çer çöpe rıza göstermelerine yol açmıştır!

Binaenaleyh davet taşıyıcılarının, eziyetlere karşı daha sabırlı olmaları, daveti yayma konusunda azimli olmaları, söylemlerinde daha net olmaları, insanlarla tartışma ve diyaloglarında kişisel meseleleri aşmaları ve ümmetin kesimleriyle olan engelleri mümkün olduğunca kaldırmak ve kasıtsız da olsa bunları artırmamak için çalışmaları gerekmektedir. Zira Hilafet projesi tüm çabaları birleştirmeyi, hedefe odaklanmayı, muhalifleri etkisiz hale getirmeyi, engellerden kaçınmayı ve ümmetin enerjisini boşa harcamak, devre dışı bırakmak ya da bazılarını davet ve taşıyıcıları için anlamı olmayan bir engel olarak tutmak yerine bu enerjilerden faydalanmak için çözüm üretmeyi gerektirmektedir.

Allah'tan bizi sevdiği ve razı olduğu şeylere muvaffak kılmasını temenni ediyoruz; hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan**  
**Şeyh Adnan Mezryan**