

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Ben Hilekâr Değilim, Bir Hilekâr Da Beni Aldatamaz!

Haber:

Askeri helikopterler meydanda toplananlara çiçekler attığı gibi alçaktan uçtular ve Suriye ordusunun Suriyelileri koruma görevini vurgulayan bildiriler attılar; bildirilerde Suriyeliler bu vesileyle kutlandı ve Suriye halkının uğruna ayaklandığı özgürlük ve onur değerleri ile devrim rejimin gitmesinin ardından devletin inşasına katılmalarının gerekliliği vurgulandı.

Ayrıca bir videoda bu helikopterden Suriye halkına atılan bu güllü bildirilerin resmine de tanık olduk. (El cezire.net)

Yorum:

Gökyüzünden üzerimize güller yağması harika bir şey ama güllerle birlikte ne var?! Nitekim onlar güzel, renkli kağıt parçaları ama üzerlerinde ne yazıyor?! Devrimin değerleri ama nedir onlar? Sivil (laik), demokratik, katılımcılık, gevşek ifadelerle barış, hesap verebilirlik ve adalet...

Bu ifadeler bala zehir katar gibi güllerle süslenmekte ve bunların devrimin değerleri olduğu iddia edilmektedir! Oysa tüm bunlar boşuna değildir, aksine büyük fedakârlıklar yapan ve kan, tutuklanma, yerinden edilme ve mülteci olma gibi büyük bedeller ödeyen bir halkın aldatılmasıdır.

O halde katılımcılığın anlamı nedir?!

Sosyalizm, katılımcı ekonomi ve katılımcı siyaset gibi bağımsız iki ekonomik ve siyasi sistemden oluşan özgürlükçü sosyalist bir siyasi felsefedir. Dolayısıyla katılımcılık, hem kapitalizme hem de merkezi planlı devlet sosyalizmine bir alternatif olmayı hedefliyor. Yani son derece katılımcı bir toplum için uluslararası katılımcı bir örgütü arzuluyor.

Yani kapitalizm ve sosyalizm gibi iki bileşenin ahmakça karıştırılmasıdır; oysa her ikisi de uygulanan halkları sefalet ve sıkıntıya sürüklemiş ve gerçeklik bunların tamamen başarısız olduğunu kanıtlamıştır; peki bu ikisi karıştırılırsa nasıl olur acaba?!

Tüm bunların öncesinde bunların devrimin değerleri olduğunu kim iddia etti?! Bundan dolayı mı devrim için sokaklara çıktık? Peki bu sloganların, gökyüzünde uçan bir helikopterden atılan güllerle sunulması dışında eski rejimin sloganlarından ne farkı var ki?!

Ey Müslümanlar: Doğru çözüm, Allah'ın şeriatını hâkim kılmak için samimi olanlarla birlikte çalışmak ve üzerinizden zulmü kaldırmak ve sizleri zalim ve yozlaşmış yöneticilerinizden kurtarmak için çalışacak olan Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafet Devleti sayesinde İslam'ı güçlendirmektir.

Ey güzel halk: Biraz basirete ihtiyacımız vardır; böylece her gaklayanın ve kurnaz ve aldatıcı birinin sırtımıza binmesine, aklımızla oynayarak bize gül sallamasına izin vermeyiz; çünkü bu zamanda saflığa yer yoktur.

İbn Kayyim, "Er-Ruh" adlı kitabında şöyle demiştir: Ömer aldatılmayacak kadar akıllı ve aldatmayacak kadar da dindardı.

Allahu Teala şöyle buyurmuştur: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا فَلْيَسِّرْ لَّهِمْ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ **“Kendilerine dokunan (kıtık ve hastalık gibi) bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet (esenlik) tattırdığımız zaman, bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzağı vardır. De ki: Allah'ın tuzağı daha süratlidir. Şüphesiz elçilerimiz kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.”** [Yunus 21]

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Müne Semih (Ümmü Meryem)**