

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Gazze Açlık İçinde Kıvranırken Yöneticiler Sağır, Dilsiz ve Körler!

Haber:

NBC News ağı uzmanları ve destekçilerine göre Yahudi varlığının saldırıları altında gerçekleşen Gazze'deki açlık krizi, "dönüm noktasına" ulaşmıştır; zira Filistinliler acil yardım almazlarsa vefatların sayısında keskin bir artış beklenmektedir. Bu yüzden yetersiz beslenmeden kurtulan birçok çocuğun hayat boyu vahim sonuçlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundular. Zira ABD merkezli insani yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin acil durumlar sorumlusu Karen Lanning, "Toplu ölümleri önleme şansının hızla daraldığını ve birçokları için de artık çok geç olduğunu" söyledi. Dünya Sağlık Örgütü de, "tüm gelecek nesillerin sağlığı ve refahının" tehlikede olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Yorum:

Amerika'nın desteklediği Yahudi varlığı, Gazze'deki toplu açlık konusunda büyük sorumluluk taşıyor. Zira 2007 yılından bu yana Gazze'ye kara, hava ve deniz kuşatması uygulamış, bu da Gazze halkına gıda, yakıt ve tıbbi malzeme girişlerinin kısıtlanmasına yol açmıştır. Ayrıca vahşi bir şekilde çiftlikleri, balık tuzaklarını ve su tesislerini de bombalıyor. Yahudi varlığının, Gazze halkını cezalandırmak ve Hamas'a baskı yapmak için açlığı bir araç olarak kullanarak hayatı çekilmez bir hale getirdiği sabit olmuştur. Yine Yahudi varlığının ordusu, sözde uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu halde yardım konvoylarını da bombalayarak suçlarını sürdürmektedir.

Açlığı savaş üsluplarından biri olarak kullanmak, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün 8. maddesine göre suç teşkil etmektedir. Nitekim ironik bir şekilde bu mahkeme, şu ana kadar Yahudi ordusuna karşı resmi bir yargılama yapmamış veya tutuklama emirleri çıkarmamıştır. Açlık çeken Gazze halkı, sanki dini ve erdemi tek bir kişinin bile aç kalmasına izin vermeyen şerefli bir ümmetten değilmiş gibi, Amerika ve Yahudilere terk ediliyor! Esasında açları doyurmak, İslam'da sadece bir hayır işi değildir; aksine bu, imanın temel ilkelerinden biri olup Müslümanların toplumsal sorumluluğunu, merhameti ve Allah Subhanehu ve Teala'nın rızasını kazanma çabasını yansıtmaktadır. Zira Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: **"Komşusu açken tok karnına yatan (kâmil) bir mümin değildir."**

Garip olan şey, Gazze halkı açlıktan kıvranırken, İslam beldesinin dört bir yanındaki Müslümanların başındaki yöneticilerin sağır, dilsiz ve kör olarak kalmasıdır! Bu utanç verici sessizliğe ise, Yahudilerin isteklerini karşılayan Amerika'nın iradesine boyun eğdikleri için büründüler. Bu bağlamda, Mısır rejimi, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan, Gazze'yi kuşatmak gibi Yahudilerin habis planlarını uygulamak için iş birliği yaparak Gazze halkının iradesini kırmayı ve tüm İslam ümmetinin tam bir umutsuzluk hali içinde boyun eğmesini hedefliyorlar. Müslüman ordular şunu bilsin ki, şüphesiz Allah kıyamet gününde Gazze'nin durumundan dolayı onları hesaba çekecek ve bu sessizlik onları Allah'ın gazabından kurtaramayacaktır. Takınılması gereken tek İslami tutum, kuşatmayı kırmak ve Gazze'yi ve tüm Filistin'i kurtarmak için harekete geçmektir.

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Şaban Muallim - Kenya**