

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Mısır, ABD'nin Desteklediği Vahşi Saldırlara ve Çatışmalara Maruz Kalan İki Bölgeyle Bitişik Ama Mısır Rejimi ABD ile Komplo Kuruyor!

Haber:

“Gazze Barış Zirvesi” başlıklı Şarm El Şeyh zirvesinde Mısır, Katar ve Türkiye, ABD ile birlikte bölgesel ve uluslararası liderlerin katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan Trump'ın belgesi imzalandı. (BBC Arabic)

Yorum:

Zirve sırasında yapılan açıklamaya göre, Yahudi varlığı ile Hamas arasındaki esir takasının yanı sıra Yahudi güçleri Gazze'den kısmen çekilecek ve “Gazze Barış Konseyi” adlı uluslararası bir kuruluşun denetiminde bir geçiş döneminin başlamasının önü açılacaktır. Trump, Mısır cumhurbaşkanından bu konseye katılmasını istedi ve onu çok güçlü bir adam olarak nitelendirdi. Buna karşılık Sisi, Trump'a Mısır'ın en yüksek nişanesi olan “Nil Nişanesini” takdim etti.

Sisi ve tüm Müslümanların başındaki yöneticiler için asıl olan, düşmanlarına karşı tek saf halinde durmaları ve baş düşmanları Amerika ve Yahudi varlığının çıkarlarına hizmet etmek için değil, Müslümanların çıkarlarına hizmet etmek ve onları korumak için siyasi çözümlerinin olmasıdır.

Hepsi, Amerika'nın bölgedeki emellerini gerçekleştirmek ve bölgenin zenginliklerini yağmalamak için Gazze ve Sudan'da meydana gelen saldırıları ve uydurma savaşları takip ediyor. Müslüman ve gayrimüslim dünya halklarının olup bitenlerden dolayı volkan gibi kaynadığı bir dönemde yöneticilerin, dinlerine ve milletlerine ihanet ettiklerini ve olup bitenlere seyirci kaldıklarını görüyoruz. Harekete geçtiklerinde de, sözleri ve eylemleri tamamen kâfir Batı'yı ve onun emellerini memnun etmeyi amaçlamaktadırlar.

Yeni idari başkentteki Askeri Akademi'de yaptığı konuşmada Sisi, Gazze'de yaşananlara yanıt olarak şunları söyledi: “Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım ulaştırmak için tüm gücümüzle ve samimiyetle çalıştık, ancak kimse benden Mısırlıların hayatını tehlikeye atmamı ve zorla yardım ulaştırmak için bir çatışmaya karışmamı istemesin!” Geçtiğimiz ayın sonlarında, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim yerlerinde ekonomik faaliyetlerde bulunan şirketlerin güncellenmiş veri tabanını yayınladı ve güncelleme, Mısır pazarında önemli ticari varlığa sahip altı büyük şirket de dahil olmak üzere 158 şirketi kapsıyordu; peki saldırganlara böyle mi cevap veriliyor?

Sudan'a gelince; 2023 Nisan ortasından bu yana, her ikisi de Amerika'nın ajanı olan Sudan halkının iki tarafı, yani Sudan ordusu ve Hızlı Destek Güçleri arasında süren uydurma çatışmalar ne kadar da üzücüdür. Bu savaş sırasında, Sudan'ın paramparça edilmesi ve onun devasa zenginliklerine el konulmasının kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Nitekim savaş, büyük çaplı iç göçlere ve yaklaşık 15 milyon insanın komşu ülkelere göç etmesine yol açmış, bu da bu ülkelerde geniş çaplı enfeksiyonun yayılmasına yol açmıştır. Dolayısıyla bu uydurma çatışma, yaralı ve hastaların yanı sıra on binlerce insanın hayatına mal olmuştur.

Her iki bölgedeki gerçeklik de neredeyse aynıdır; şehitler, yaralılar, enkaz altında kaybolanlar, barınaksız kalan yerinden edilmiş insanlar, barınaklar bulsalar bile soğuktan ve yağmurdan koruyamayan çadırlar ve açlığın yaygınlaşması ve her geçen gün giderek artması; ayrıca yiyecek kıtlığı da olduğu gibi geriye tedavi imkânı olmayan sadece birkaç hastane kalmış ve bu hastanelerin çoğu kısmen yıkılmış durumda ve tıbbi malzeme, terapist ve benzerlerinden de yoksundur...

Buna ek olarak Sudan'daki mevsimsel yağmurlar nedeniyle altyapı çökmüş ve bu da başta dang humması olmak üzere birçok hastalığın yayılmasına neden olmuştur; bundan daha da iğrenç olanı ise kadın ve kız çocuklarının şerefine yapılan saldırılardı ki, bu saldırılar nedeniyle birçok kişi barınak ve gözetim bulmak umuduyla komşu bölgelere kaçtılar ancak orada da ihanet ve ihmalden başka bir şey bulamadılar.

Ey İslam ümmeti, ey Kur'an ümmeti ve ey onun gerçek âlimleri!

Müslüman ordularına çağrınızı yoğunlaştırın; zira Gazze, Sudan ve bütün İslam beldeleri sizin boyunlarınızdaki birer emanettir; sakın onlardan yüz çevirmeyin ve kendi şahsi işlerinizle meşgul olmayın; zira bu, Allah'a yemin olsun ki çirkin bir bencilliktir.

İslam ümmeti, bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa kapıldığı bir vücut gibi değil midir?! Peki ya vücut parçalanıp uzuvları koparsa nasıl olacak?! Allah aşkına, bu sessiz kalınacak bir durum mudur?! Kıyamet gününde durumunuzun nasıl olmasını bekliyorsunuz; Rabbiniz size, Gazze halkı, Sudan ve diğer mazlum ülke ve halklar için ne yaptığınızı sorduğunda ne cevap vereceksiniz?!

Ey Müslümanlar:

İçinizde, kurulduğu ilk günden beri, sizin için apaçık uyarıcı olmayı kendine bir görev edinmiş olan, siyasi ve fikri bilinçle silahlanmış olarak en yüksek zirvede duran ve bütün gücüyle bu kurtuluş yolunu haykıran bir parti vardır. O halde gelin, İslam'ın izzetini yeniden tesis etmek ve ümmetimizi küfrün hâkimiyetinden ve kâfirlerin tuzaklarından kurtarmak için hep birlikte onunla çalışalım. Zira bu, Allah'ın vaadi olup Allah vaadinden asla dönmez. Umulur ki bu, çok yakında olur, hatta belki de göz açıp kapayıncaya kadar yakındır. Zira tüm dünya, neredeyse patlamak üzere olan bir yanardağın eşiğindedir.

Ey genelde ümmetin orduları ve özelde de Mısır ordusu:

Gazze ve Sudan'da dökülen kanlar, aynı şekilde kadınların namusu ve erkeklerin vücut parçaları sizin boynunuzdaki bir emanet olup kıyamet günü bundan dolayı şu şekilde sorulacaksınız: Kardeşlerinize yardım etmek için ne yaptınız? Haydi ilerleyin; zira ümmet sizinle berberdir ve eğer sadıklardansanız Allah sizin yardımcınızdır: **“Eğer siz Allah'a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı sabit kılar.”** [Muhammed 7]

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Raziye Abdullah**